

# De Koornbloem

Muizelstraat 104

Herberg van 1900 tot 1923

Bewoners:

1900 Naessens Charles x Dejaeghere Ursula  
(gaan naar de Villa)

1910 Labeeuw Henri x Desplenter Leonie

*Van vele cafés bestaat het oorspronkelijke gebouw niet meer en werd er intussen op dezelfde plaats een nieuwe woning opgetrokken. Dit is het geval voor café De Koornbloem. Het oorspronkelijke gebouw, velen onder ons hebben het gekend als een onbewoond bouwval, dateert uit 1825. Dit was duidelijk merkbaar want de ankers aan de noordgevel vormden het jaartal (foto 1). Het huis was aanvankelijk een hoevetje, gebouwd door Joannes Delaere voor zijn zoon Boniface, landbouwer van beroep.*

*In 1900 werd De Koornbloem een herberg en was dit zeker nog zo tijdens W.O.I. De herbergier was dan Henri Labeeuw, getrouwd met Leonie Desplenter. Zij hadden 12 kinderen, 5 'knechten' en 7 'meiskens'. Eén van die knechten Jan Labeeuw, getrouwd met Marie Naessens, vinden we voor korte termijn terug als herbergier in De Vrede.*

*Later werd de woning eigendom van Frederic Gryspeerd, getrouwd met Nathalie Wittebolle, landbouwers te Winkel-Sint-Elooi. Frederic Gryspeerd had een dochter, Augusta, die in 1923 trouwde met Alfons Goudsmet, die de vader is van Raphaël Goudsmet († 21 jan 2010). In 1929 bouwde Alfons Goudsmet een schuur naast De Koornbloem. Toen zijn zoon Raphaël in 1965 trouwde met Marie-Louise Denboot verbouwden Raphaël en Louise de schuur tot woonhuis en De Koornbloem zelf bleef onbewoond en in verval tot hier in 2011 een nieuw woonhuis verrees.*



Foto 1. Het bouwjaar als ankers in de noordgevel



De regenbui is over. Marie-Louise kan met haar fiets op pad om boodschappen, haar 2 bussen aan het stuur. Links de vervallen Koornbloem, rechts haar woonhuis.



2011 - De Koornbloem tegen de vlakte.



Huidige toestand (2017)